

## ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ του «ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

### Μια ματιά στη σημερινή κατάσταση του κτηνιατρικού κλάδου

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι η εκμετάλλευση κτηνιάτρου από κτηνίατρο έχει πάρει σχεδόν καθολικές διαστάσεις. Τα όπλα των εργοδοτών είναι πολλά: μπλοκάκι, ελαστικό ωράριο, απλήρωτη υπερωρία, απλήρωτες άδειες, εργολαβική εφημερία, υποσχέσεις για συνεργασία. Το επάγγελμα μας, αν και κατά γενική ομολογία είναι ανθυγιεινό, δεν έχει περιγραφεί και χαρακτηριστεί επίσημα. Παράλληλα, η επέλαση των επενδυτικών funds που ξεκίνησε ήδη με την εξαγορά κλινικών και αλυσίδων καταστημάτων για κατοικίδια, θα μας βγάλει από την αμηχανία, προς όφελος όσων κατέχουν το χρήμα προφανώς.

Επιπλέον, αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι **συνάδελφοι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα**. Οι υπηρεσίες, μονίμως υποστελεχωμένες τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν την υποβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού ως μια πάγια κατεύθυνση των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων. Με το νόμο 625/2017 προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες, διάταξη που ευτυχώς προς το παρόν παραμένει ανεφάρμοστη στο επίπεδο των ελέγχων. Η κυβέρνηση, όμως, επέλεξε να πάει ένα βήμα παρακάτω την υποβάθμιση με τη διάσπαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, ένα υπουργείο απολύτως αναρμόδιο να αναλάβει τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς καθώς δεν έχει ούτε τα εργαλεία ούτε το επιστημονικό προσωπικό. Φυσικά, αυτή η πολιτική έχει ως αποτέλεσμα την απόλυτη υποβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού στην κτηνοτροφική παραγωγή και τα τρόφιμα, την αδυναμία πρόληψης και αντιμετώπισης ζωοανθρωπονόσων και συνεπώς αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα ούτε για τους **ελεύθερους επαγγελματίες**. Ολόκληρος ο κλάδος των παραγωγικών, που υπομένει πρώτος τις επιπτώσεις του πολέμου, είναι ευτυχής αν η δουλειά του τώρα πληρωθεί σε μήνες και δεν βλέπει καμία πραγματική διέξοδο. Στα ζώα συντροφιάς πάλι, η εφαρμογή του νέου νόμου αλλάζει άρδην το σκηνικό. Η δουλειά υπό τη σπάθη της καταγγελίας για κακοποίηση ζώων από φιλόζωους, που έχουν βρεθεί ξαφνικά σε θέση εξουσίας, σέρνει τους επαγγελματίες σε θέση απολογούμενου σε δίκες προθέσεων. Απο κει και πέρα, οι Δήμοι έχουν το ελεύθερο να στήνουν προγράμματα για δεσποζόμενα με αδιευκρίνιστα κριτήρια και να γιγαντώνουν εταιρείες παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών με κρατικό χρήμα. Όσο για τη τεράστια μπίζνα “υποχρεωτική στείρωση/αποστολή γενετικού υλικού”, δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα, αφού είναι οριζόντιο μέτρο που στοχεύει στα δεσποζόμενα, που έχουν ταυτότητα και τακτική περιθαλψη, ενώ τα αδέσποτα παράγονται από ζώα που στερούνται αυτά τα δύο. Ούτε οι εργαζόμενοι στον τομέα των τροφίμων μένουν στο απυρόβλητο καθώς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα είναι συνεχώς υπό διακύβευση.

Εδώ και κάποιο καιρό δεν είναι λίγες οι φωνές στον κλάδο που ζητάνε να αποχωρήσουμε από το ΓΕΩΤΕΕ. Θεωρούμε ότι βασική επιδίωξη αυτών είναι ο έλεγχος του επαγγέλματος, ώστε να γίνει η πολυπόθητη κατηγοριοποίηση των κτηνιάτρων και να γίνεται ανεμπόδιστα η εκμετάλλευση των πτυχιούχων από τους έχοντες τα μέσα ή την πείρα. Το ΓΕΩΤΕΕ, παρά τα πολλαπλά προβλήματά του, εξασφαλίζει ότι μόνο προσόν για τη δουλειά αποτελεί το πτυχίο ενώ προσφέρει διακλαδική αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγροτικής παραγωγής.

Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι το ΓΕΩΤΕΕ τα τελευταία πολλά χρόνια με ευθύνη της πλειοψηφίας, έχει αποτελέσει συνομιλήτη και έχει συμβάλει σε όλες τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που έχουν διαλύσει την πρωτογενή παραγωγή στη χώρα, προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις, την υποταγή του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στις επιταγές της αγοράς και έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους γεωτεχνικούς σε αυτή την κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτούμε:

- **Να μείνουν στο ΥΠΑΑΤ όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες**, να αναβαθμιστούν και να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
- **Να μην εφαρμοστεί ο νόμος 625/2017**. Όλες οι ελεγκτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες να παραμείνουν αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα.

- **Πάγωμα της εφαρμογής του νόμου 4830/2021** για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Να μην επιβληθεί η υποχρεωτική στείρωση/αποστολή γενετικού υλικού στα ζώα συντροφιάς.
- **Ένταξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.** Διοργάνωση έρευνας για τις συνθήκες εργασίας των κτηνιάτρων στην Ελλάδα.
- **Υποχρεωτική απασχόληση των κτηνιάτρων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, σε χώρους μαζικής εστίασης, σε σφαγιοτεχνικές εγκαταστάσεις, σε αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων, πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης κτλ., όπως ορίζει το ΠΔ 344/2000.**
- **Άμεση στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ατέλεια στα κτηνιατρικά εφόδια.** Να μην γίνουν κτηνοτρόφοι και κτηνίατροι τα επόμενα θύματα των συνεπειών του πολέμου.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, χρειαζόμαστε ένα επιμελητήριο που δεν θα είναι ένας ακόμα συνομιλητής της κυβέρνησης αλλά θα εξασφαλίζει τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που το συναπαρτίζουν συμπεριλαμβανομένων των κτηνιάτρων. Η διεκδίκηση του ρόλου των κτηνιάτρων σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την κτηνοτροφική παραγωγή αναγκαστικά περνάει μέσα από τη διαμόρφωση μιας άλλης κατάστασης στο επιμελητήριο που ανήκουμε. Στις 11 Δεκέμβρη σας καλούμε να στηρίξετε με την ψήφο σας το ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ.