

Επιτροπή Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ)

Λάρισα 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση

Πριν λίγες ημέρες ήλθε σε γνώση της Επιτροπής μας μια, σχετικά πρόσφατη, «κοινή δήλωση» τεσσάρων κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (Όλγα Γεροβασίλη/μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, Ρένα Δούρου, Σωκράτης Φάμελλος, Πέτη Πέρκα - δεξ εδώ **{1}** την σχετική δήλωση) που αναφέρεται στην «διαχείριση του Αχελώου» και, μεταξύ άλλων, στην προοπτική που δίνουν οι συντάκτες αυτής της δήλωσης στα ημιτελή έργα Αχελώου.

Η δημοσίευση της δήλωσης έγινε κατά τις ημέρες του φετινού δεκαπενταύγουστου (10/8) στην ιστοσελίδα του κόμματος και εμφανίστηκε σε περιορισμένα ηλεκτρονικά μέσα.

Συγκεκριμένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτουν «ολοκληρωμένη πρόταση», όπως την ονομάζουν, για την λεκάνη Αχελώου, στην οποία (περιέργως....) οι ίδιοι έδωσαν ελάχιστη δημοσιότητα και η οποία προβλέπει «ΑΚΥΡΩΣΗ του φράγματος και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των παρεμβάσεων στη Συκιά και στη σήραγγα εκτροπής» (οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Ουσιαστικά πρόκειται για μια θέση που εκφράζει, καθαρά και απερίφραστα αυτή τη φορά, τον ανομολόγητο έως σήμερα πόθο τους να δούνε να κατεδαφίζονται τα ημιτελή έργα Αχελώου, ώστε αφενός να ικανοποιήσουν το μίσος κατά των εμβληματικών αυτών έργων και την εμμονική ιδεολογία ενός μέρους στελεχών στο εσωτερικό του κόμματος τους, αφετέρου να συσπειρώσουν (ενόψει και των εκλογών) τις εντελώς ετερόκλητες συλλογικότητες που επίσης, για ποικίλους λόγους, αντιτίθενται στα έργα (τοπικιστές στην Αιτωλοακαρνανία, ψευτοοικολογικές οργανώσεις, περιστασιακούς αντιπάλους της ΥΗ ενεργειας,αντιεξουσιαστες κα).

Η ρητορική της καταστροφής αναπτύσσεται στον χώρο αυτό εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από αμφίσημες τοποθετήσεις, παραμυθιάζοντας τους πολίτες, αποφεύγοντας όμως προσεκτικά να ισχυριστούν με σαφήνεια ότι θα κατεδαφίσουν τα έργα !

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή τη λογική εξαπάτησης αποτελεί η επιπόλαιη δήλωση του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σε κορυφαία εκδήλωση στη Θεσσαλία (Αναπτυξιακό Συνέδριο 2017), όπου, «ελαφρά τη καρδία», δεσμεύτηκε ότι θα «εξετάσει» την αξιοποίηση του ημιτελούς φράγματος Συκιάς για παραγωγή ΥΗ ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρχε τότε θέση του ΣΥΡΙΖΑ για «κατεδάφιση» των έργων.

Βεβαίως, όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, την δήλωση του αυτή την «ξέχασε» εντελώς από την επόμενη ημέρα και ουδέποτε ανακοίνωσε κάποιο σχετικό πόρισμα από την δήθεν εξέταση....

Στην ΕΔΥΘΕ δεν υπήρχαν ψευδαισθήσεις για όλα αυτά. Γι' αυτό και δεν μας προκάλεσε έκπληξη η έλλειψη διάθεσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να μας δεχθούν, από το περασμένο Σεπτέμβριο που υποβάλλαμε σχετικό αίτημα (παρά την καλή διάθεση και προσπάθεια από την πλευρά του επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης).

Επειδή όμως εισπράτταμε συχνά την αντίδραση φίλων του κόμματος αυτού για δήθεν εχθρική και άδικη κριτική από την πλευρά μας προς τον ΣΥΡΙΖΑ, θα περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η στάση των τοπικών του εκπροσώπων, των βουλευτών, των πολιτευτών, των αυτοδιοικητικών, των αγροτικών του οργανώσεων κλπ. στην «νέα» αυτή καταστροφολογική θέση του κόμματος τους.

Θα ήταν πάντως σοβαρή παράλειψη εάν στην αρνητική αυτή εξέλιξη δεν κάναμε αναφορά στις ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ κυβερνητικές ευθύνες και κυρίως στην προσωπική αρνητική συμβολή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη.

Η απραξία της κυβέρνησης, η έλλειψη σχεδίου και η συνειδητή στασιμότητα που επέβαλε στα ημιτελή έργα, η ανεπάρκεια των υπουργών, η απαράδεκτη καθυστέρηση της αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης, η άκριτη αποδοχή (με μικρές διαφοροποιήσεις) της άφρονος πολιτικής «απολιγνιτοποίησης» και του εξοβελισμού της ΥΗ ενέργειας που «παρέλαβε» από τον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ (ΕΣΕΚ Σταθάκη/Φάμελλου) και ουσιαστικά διατήρησε στο ΕΣΕΚ 2019, και πολλά άλλα, διαμόρφωσαν μια κατάσταση που ενθάρρυνε όλες τις τάσεις εγκατάλειψης των έργων Αχελώου, με κορυφαία την πρόσφατη τάση για οριστική κατεδάφιση των έργων.

Και φυσικά, και στη ΝΔ, δεν είναι τυχαίο ότι και η δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αρνήθηκε να μας δεχθεί, παραπέμποντας την ΕΔΥΘΕ στα τοπικά στελέχη και βουλευτές....

Το θέμα λοιπόν είναι σοβαρό και η κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Από την πλευρά μας θα επανέλθουμε εξειδικεύοντας όλες της πλευρές αυτής της υπόθεσης και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην μέγιστη δυνατή κινητοποίηση υγιών δυνάμεων από την περιοχή μας, ώστε να αποτραπούν οι παράλογες αυτές πολιτικές επιδιώξεις και, έστω με αυτούς τους περιορισμένης ευθύνης ηγέτες, η Θεσσαλία να βρει τον απαραίτητο «βηματισμό» στην καλώς εννοούμενη ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των απειλών από ξηρασία και πλημμύρες, στην οικολογική προστασία και αναβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων, στην βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτων που διαθέτει σε όλους τους ορεινούς όγκους της γεωγραφικής μας περιοχής.

Τέλος, ανεξάρτητα από τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν, επιβεβαιώνεται πλήρως η απαίτηση που από καιρό προβάλλουμε για ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ του θέματος στη Βουλή, όπου οφείλουν οι διαχειριστές της κυβερνητικής εξουσίας και όλα τα κόμματα να καταθέσουν με σαφήνεια τις θέσεις τους και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες (και όχι με ..."δηλώσεις" στελεχών ή περιστασιακές υπουργικές αποφάσεις), λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις επιστημόνων και παραγωγικών φορέων, να αποφασίσουν σχετικά με την ολοκλήρωση ή την "ακύρωση" των ημιτελών έργων και να σταματήσει επιτέλους η ακρατή υποσχαιολογία και η συστηματική εξαπάτηση του θεσσαλικού λαού.

Για την Ε.Δ.Υ.ΘΕ

Γέμτος Φάνης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Γιαννακός Κώστας, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας,

Κοτσιμπογεώργος Ηλίας, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας,

Ντογκούλης Δημήτρης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ

{1} Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον Αχελώο : Να μην γίνει και ο Αχελώος θύμα της αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής Μητσοτάκη :

<https://www.syriza.gr/article/id/131849/Parembash-SYRIZA-PS-gia-ton-Achelwo:-Na-mhn-ginei-kai-o-Achelwos-thyma-ths-antiperiballontikhs-politikhs-Mhtsotakh.html>