

Το βιβλίο της Κωνσταντίνας: «Τα όνειρα εξαφανίστηκαν»

Ένα βιβλίο διαφορετικό κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Ένα βιβλίο γραμμένο από ένα παιδί, τη Κωνσταντίνα, απευθύνεται σε παιδιά και μεγάλους, προσφέροντας όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις στη «φλόγα», για τα παιδιά που δίνουν τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής τους...

Η Κωνσταντίνα, κόρη του συναδέλφου κ. Βασίλη Αναγνωστοπούλου, ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο της στα οκτώ της χρόνια και το ολοκλήρωσε κατά την διάρκεια της θεραπείας της στη Γερμανία, όταν έδινε και η ίδια την δική της μάχη.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε επίσημα στις 24/11/2019 στα Γιάννενα σε μία συγκινητική, και με μεγάλη συμμετοχή εκδήλωση.



«Το βιβλίο της Κωνσταντίνας Αναγνωστοπούλου είναι ένα εξαιρετικό παραμύθι με άρτια δομή, γρήγορη πλοκή, ανατροπές και φυσικά καλό τέλος. Είναι γραμμένο με ευρηματικότητα, φαντασία, χιούμορ και ευαισθησία. Ο κακός Μάγος Μηγαλήνιος (Μη-γαλήνιος) θα προσπαθήσει να γεμίσει τον κόσμο εφιάλτες. Όμως δεν θα τα καταφέρει, γιατί στο δρόμο του θα βρεθεί η πένα και η φαντασία της Κωνσταντίνας και ο κόσμος θα γίνει πάλι όμορφος, φωτεινός, γεμάτος χρώματα και αισιοδοξία, όπως και ο δικός της κόσμος...» (Εθνικός Κήρυκας, 8/12/2019).

Το βιβλίο «**Τα όνειρα εξαφανίστηκαν**» της **Κωνσταντίνας Αναγνωστοπούλου** κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «**μέθεξις**» (<http://metheksis.gr/>), σε εικονογράφηση **Δημήτρη Δημαρέλου**.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και την παρουσίασή του μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

<https://www.ekirikas.com/>

<http://metheksis.gr/>

<https://www.youtube.com/>